

# Trouwen, ja natuurlijk!

ERFGOED  
BOSSEM

*Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk!  
We voelen ons bevoorrecht dat jullie overwegen om jullie trouwdag bij ons te vieren.  
Ons eeuwenoude boerenerv ligt midden in het kleinschalige coulisselandschap van  
Noordoost Twente. Een prachtige plek waar jullie op heel persoonlijke wijze en in  
landelijke sfeer ja tegen elkaar kunnen zeggen.*



Elk bruidspaar is uniek; een standaard 'trouwpakket' hebben we dan ook niet. In dit schrijven laten we jullie 'proeven' van de mogelijkheden, zodat we er samen he-le-maal jullie dag van kunnen maken.



Denk bijvoorbeeld aan een sfeervolle huwelijksvoltrekking onder de bomen of in de authentieke boerderij, een buitendiner vanaf onze Oklahoma Smoker of intiem voor de haard met culinaire pareltjes van lokale streekproducten.

En natuurlijk kunnen jullie met z'n allen blijven logeren om 's ochtends samen na te genieten bij een heerlijk ontbijt.



## PERSOONLIJK PROGRAMMA

Graag lopen we stap voor stap jullie wensen voor jullie trouwdag door. Van ontvangst tot ceremonie, van taart & toastmoment tot huwelijksdiner. Zo komen we samen tot een totaalbeleving en draaiboek.

Bij het nadenken daarover is het handig om het volgende voor ogen te houden:

- Buiten trouwen is natuurlijk fantastisch, maar het is voor ieders gemoedsrust wel een goed idee om een slecht weerprogramma achter de hand te hebben. Verderop vinden jullie een overzicht van beschikbare ruimtes.
- Onze maximale capaciteit is circa 80 gasten.
- Een avondfeest kan alleen bij Bossem zelf plaatsvinden als het gehele erfgoed is afgehuurd. Mocht dat niet het geval zijn, dan hebben we een loeigoeie samenwerking met Gasterij de Smid (zie kader).
- (Bloem)decoratie en muziek in jullie kleur en smaak maken de dag natuurlijk helemaal af. Dit kan zo eenvoudig of uitgebreid als jullie zelf willen. We nemen dit graag mee in het totaalplan.

## CULINAIRE VERWENNERIJ

Op jullie trouwdag verwennen we jullie als bruidspaar en jullie gasten graag met puur eten. De basis van onze boerenkeuken staat in het weiland of op stal: dat is onze unieke kudde Brandrode Runderen. Zeldzaam lekker en biologisch gehouden. Voor alle culinaire verzorging, kiezen we zoveel mogelijk voor mooie, lokale producten volgens het Slow Food principe 'think global, eat local'.

In de voorbespreking nemen we natuurlijk ook het huwelijksdiner en mogelijke hapjes mee. Chefkok Leen schuift daarvoor graag even aan, zodat hij een persoonlijk menuvoorstel passend bij het seizoen voor jullie kan maken.



# WAT DOEN WE WAAR?

Voor elk programma onderdeel van jullie trouwdag hebben we verschillende ruimtes beschikbaar. In de oorspronkelijke boerderij bevinden zich:

- De authentieke Veurkamer  
*Van oudsher de zondagse kamer voor bijzondere momenten.*
- Het stoere Proeflokaal  
*Met openslaande deuren naar een terras in de luwte van de boerderij.*
- De Hooizolder  
*Heerlijk lichte ruimte op de bovenverdieping.*
- De deel, oftewel de voormalige koeienstal  
*Vormt nu het hart van Bossem: ontmoetingsplek, lounge, receptie en restaurant in één.*

Achter de boerderij ligt het knusse Bouwmenneke: een vrijstaand houten gebouwtje met fijne houtkachel en uitloop naar het terras. Ook buiten vinden jullie mooie plekjes, onder meer:

- Een mooi terras op het erf voor de boerderij
- Een groot terras achter de boerderij, in de zomerperiode voorzien van een stretchtent
- Onder de oude walnotenbomen
- In het bos
- Weiland naast een bloemrijke kikkerpoel.

In de gemeente Dinkelland, waar Erfgoed Bossem ondervalt, zijn jullie vrij om een eigen trouwlocatie te kiezen zowel binnen als buiten.



veurkamer



proeflokaal



hooizolder



deel



bouwmenneke



bos



terras



weiland



walnotenbomen

## ORIGINEEL OVERNACHTEN

Willen jullie graag met z'n allen of een paar gasten blijven logeren? Dan hebben we verrassend verzorgde accommodaties beschikbaar:

- 9 kamers in de boerderij: ruim en sfeervol. Enkele zijn voorzien van een tweepersoons stoomcabine.
- 15 Sterrenkubussen: knusse houten huisjes voor twee, midden in het groen. Super romantisch slapen onder de sterren!
- 1 knus familiehuis: van alle gemakken voorzien, op loopafstand van de boerderij.
- 6 familie en 3 twin lodgetenten: 'back to nature' maar dan heel comfortabel (van maart tot oktober)



### AVONDFEEST BIJ ONZE NOABER

Willen jullie jullie trouwdag afsluiten met een spetterend feest tot in de late uurtjes? Dan is het super leuk om naar Gasterij de Smid te gaan. Een echt familiebedrijf, circa 900 m bij ons vandaan, waar familie Arends jullie met oprechte gastvrijheid ontvangt. De capaciteit van de Smid is flexibel tot circa 200 gasten.

"Van ceremonie tot feestelijk diner hebben we de ervaring in huis om er iets heel bijzonders van te maken."

Spreekt trouwen tussen de koeien jullie aan? Het team van Bossem, met onze weddingplanner Melissa voorop, staat klaar om er helemaal jullie dag van te maken!

We hopen jullie te mogen verwelkomen op onze boerderij!

## TEAM BOSSEM